

## DE FIETSROUTE

1 → 2 11 km

Met je rug naar de ingang van de **Saint-Remykerk** 1 daal je rechts af en neem je de eerste straat links. De Rue du Try gaat over in Rue du Trou Perdu, die je snel dalend naar de Samsonvallei voert. Op de T-splitsing sla je links af. Langzaam klim je door een bosrijke omgeving uit de Maasvallei omhoog. Op de Samson staat een kasteel met watermolen, omgevormd tot restaurant en chambres d'hôtes (Au Moulin). Aan de afslag naar Haltinne kun je naar 'les grottes de Goyet', waar in de prehistorie onze voorouders leefden. Een rondleiding duurt 85 minuten. De Samson verdwijnt dan tussen de weiden en in die omgeving kies je links de afslag naar Les Tombes. Die weg leidt je naar de kerk van Faulx-les-Tombes. Voorbij de kerk kies je op een rotonde richting Haltinne. Op een vijfarmig kruispunt volg je de wegwijzer richting Haut-Bois. Door een bos en langs het kasteeldomein Haute Arche klim je naar de **kerk van Haut-Bois** 2.

2 → 3 11 km

Voorbij de kerk moet je op de T-splitsing links de Rue du Chaumont inslaan. Bij de volgende afslag daal je links af door een bos richting Stru-Haltinne. In de afdaling moet je aan het verkeersbord 'max. 50 km' rechts de Rue Léon Pirsoul nemen. Op deze weg krijg je een mooi uitzicht op de kerk van Haltinne, waar je aan de T-splitsing naartoe moet. Net voor de kerk draai je rechts de Rue de Haltinne in. Weldra verschijnt rechts een kasteeldomein. Het Château de Haltinne werd in 1635 gebouwd en heeft zijn oorspronkelijke uitzicht behouden. Je vervolgt je weg naar Coutisse, steekt de N941 over en komt voorbij de kerk van Coutisse, die je rechts laat liggen. Altijd rechtdoor zoef je razendsnel naar de vallei van de Andenelle. Op de T-splitsing sla je links af. Je komt voorbij de Moulin de Kevret, een oude graanwatermolen op de Andenellebeek. Overwegend dalend langs de beek houd je op een Y-splitsing rechts. In Andenelle fiets je voorbij zijn bescheiden kerkje, steek je de N90 over en bereik je de **Maasoever** 3.

### LE MOULIN DE KEVRET

Langs de Andenellebeek staat een oude watermolen uit 1441 en tot de vooravond van WO I graan maalde. Het ijzeren onderslagrad is sindsdien werkloos. Vanaf 1975 werd het gebouw uitgebaat als horecazaak. Helaas werd het interieur grondig veranderd. De Moulin de Kevret kreeg een nare bijklank in de streek door de 'speciaal getinte' fuiven die er werden gehouden, de zogenaamde 'roze balletten'. Maar Stan en Mieke Lindemann uit Gent bliezen de molen nieuw leven in. Ze slaagden erin het interieur om te toveren en er drie gastenkamers in te richten. In de zomermaanden kun je er op het terras terecht voor een hapje en een drankje.



*Thon heeft zijn charme van weleer weten te bewaren.*

3 → 4 7 km

Je rijdt links het jaagpad langs de Maas op en passeert Andenne onder de brug door. Verderop doemt de sluis-stuw van Andenne op. Daar moet je even uitwijken naar de drukke N90, maar niet voor lang. In **Sclayn** 4 fiets je onder de brug door.

### OORLOG OM EEN KOE?

In de omgeving van Coutisse staan langs de weg achthoekige borden met de vermelding 'Route Guerre de la Vache'. Het is een herinnering aan een spijtig misverstand. In 1273 had een boer uit Jallet, een deelgemeente van Andenne, een koe gestolen van een rijke boer uit Ciney. Hij probeerde het beest te verkopen op de markt van Andenne, maar hij werd ontmaskerd en meteen opgehangen. Maar de graaf van Namen van wie de boer een lijfeigene was, ontstak in woede en ontketende een heuse oorlog tegen de prinsbisschop van Luik. Twee jaar lang vochten de twee heren hun 'Guerre de la Vache' uit, tot zij gestopt werden door tussenkomst van de Franse koning Filips III, bijgenaamd 'de Stoute'.

4 → 1 6 km

Ter hoogte van de steengroeve van Malempré passeer je een opslagplaats van gepolijste stenen. In Namêche fiets je voorbij de brug over de Maas, hier merk je dat de Samson in de Maas uitmondt. Net voorbij het bruggetje moet je links door een grasveld en lage struiken doorsteken naar de N90. Er is nauwelijks een pad, maar deze doorsteek is in elk geval veiliger dan langs de brug. Je steekt de N90 over naar een weg voor vrachtwagens van maximaal 8 ton. Waar de weg langs de Samson doodloopt, steek je de rivier over en kom je in het gelijknamige gehucht. Na de brug neem je de straat rechts en even later draai je in de bocht naast de supermarkt naar links richting Thon. Op een T-splitsing houd je rechts aan. De lastige klim naar de **kerk** 1 moet je een goeie kilometer volhouden.