

Drie dagen fietsen door de Tuinen van Engeland

KENT op 2 wielen

Lente! Haal de fiets van stal. Waarom niet eens net over het Kanaal? Het groene graafschap Kent heeft een boon voor fietsers. Dichtbij en heel makkelijk bereikbaar met de ferry of trein naar Dover.

WARDVAN LOCK

Dover-Canterbury 33 km

The White Cliffs of Dover zijn vanop de ferry betoverend mooi, maar de havenstad zelf niet zo. De bewegwijzerde fietsroute nr. 16 leidt je langs Dover Castle, dat hoog uittorent boven de stad. Op deze historische burchsite kun je gerust een halve dag doorbrengen. De lastige klim ernaartoe is gelukkig de enige op je traject, want op het platteland worden de heuvels veel milder. Je komt voorbij het Normandische kerkje van Barfrestone, uit de tijd van Willem de Veroveraar (1066). Ter hoogte van het spoorwegstation van Aylesham kan je rechts via Ackholt Road naar de nabijgelegen Goodnestone Park Gardens. Op dit landgoed wandel je tussen eeuwenoude bomen.

Bij het naderen van Canterbury krijg je een machtig panorama over de stad, gedomineerd door de kathedraal. In een van de smalle straatjes vlakbij de Cathedral vind je het Roman Museum. Diep onder straatniveau geven resten van een Romeins huis je een goed beeld van de leefgewoonten in de eerste eeuwen na Christus.

Logeertip: Het 16de-eeuwse Tudor House in Canterbury is gebouwd door Vlaamse protestantse wevers op de vlucht voor de katholieke Philips II. Vanaf 70 euro per kamer per nacht met ontbijt. www.tudorhousecanterbury.co.uk
Eettip: Deeson's Restaurant in Canterbury



De twee Reculver Towers, vlak bij Herne Bay, dateren uit de twaalfde eeuw, maar staan tussen de ruïnes van een fort uit de Romeinse tijd.

Foto Explore Kent

serveert Britse gerechten met (h)eerlijke lokale producten. www.deasonsrestaurant.co.uk

Canterbury-Broadstairs 44 km

De Crab & Crinkle Way is een bewegwijzerde fietsroute (nr. 1) die je in 12 km van Canterbury naar Whitstable aan de Noordkust brengt. Zij is grotendeels aangelegd op een voormalige spoorwegberm waarover ooit de allereerste passagierstrein reed. Whitstable is sinds de Romeinen bekend voor de oesterkweek. Je blijft de kust volgen, de eerste 10 km echter zonder bewegwijzering. Na Herne Bay duiken de vervallen torens van een oude kerk op: Reculver Towers.

Verder oostwaarts volg je het Viking Coastal Trail (fietsroute nr 15). Geleidelijk aan verschijnen goudgele zandstranden tussen reusachtige krijtrotsen. Margate is zowat het Oostende van Kent, maar dan zonder hoogbouw. Het mooiste ongerepte strand ontdek je aan Botany Bay, waar twee solitaire rotsklompen in het zand gebeiteld staan.

In een brede boog verandert de noordkust in oostkust en ontdek je de vergane glorie van de Victoriaanse badstad Broadstairs. Hoog op een loodrechte klif wandel je over de Victoria Parade, een wandelpromenade uit 1820. Charles Dickens kwam er vaak op vakantie en schreef er *David Copperfield*.

Logeertip: East Horndon Hotel in Broadstairs is een kustvilla in Victoriaanse stijl met toegang tot het strand. 's Ochtends zie je vanaf je houten balkon de zon opstijgen uit zee. Vanaf 87 euro per nacht voor een kamer met ontbijt. www.easthorndonhotel.com

Eettip: Het Oyster Fishery Restaurant in Whitstable heeft zijn eigen oesterbanken (www.oysterfishery.co.uk). The Pavilion in Broadstairs is een aangenaam eethuis, elke dag open van 10 tot 23 uur. www.pavilion-broadstairs.co.uk

Broadstairs-Dover 39 km

Broadstairs gaat ongemerkt over in Ramsgate, waar het uit is met het zand- en strandgebeuren. Het blijft wel heerlijk fietsen op de hoge krijtwanden dicht tegen de zee. Ten zuiden van Ramsgate gaan de cliffs over in modderige kuststranden. Fietsroute nr 15 trekt dan het binnenland in naar Sandwich - ooit een

zeehaven. Het stadje is sinds zijn middeleeuwse bloeitijd nauwelijks van uitzicht veranderd. In de buurt van de Barbican, een middeleeuwse stadspoort, ligt The Secret Garden. Deze stadstuin hoort bij een landhuis uit 1911. De bekende tuinarchitect Gertrude Jekyll ontwierp de tuin van 1,5 ha in een Frans patroon van rechte wandelpaden en deeltuinen, zoals de gele, witte of rozentuin. Zoals gebruikelijk in Kent kun je na je tuinbezoek terecht in de tearoom voor een *cream tea* of snack. Vanaf Sandwich schakel je over op route nr. 1, die je langs enkele golfterreinen vlak aan zee naar Deal leidt. Dit kuststadje heeft een pier die 600 meter in zee steekt. Over een exclusief fietspad trap je naar Walmer. Daar ontwaar je tussen hoge bomen de wapperende vlag boven Walmer Castle. Achter de stoere buitenkant met zijn kantelen en halvemanen is dit fort vanaf de 18de eeuw grondig verbouwd tot een gerieflijk woonkasteel.

In Kingsdown steken de witte rotsen weer hun kop boven water en moet je langzaam klimmend de kust verlaten. In de afdaling naar Dover kun je nog even halt houden bij het Visitor's Centre of The White Cliffs.

Logeer- en eettip: The White Cliffs Hotel in St. Margarets-at-Cliff (Dover) is prachtig gelegen en heeft 16 kamers. Je kan hier ook uitstekend lamsvlees eten in restaurant The Bay. Vanaf 115 euro per kamer met ontbijt. www.thewhitecliffs.com

PRAKTISCH

ERHEEN: In Calais kun je met je auto+fiets op de Eurotunneltrein. Die brengt je in 35 minuten onder het kanaal door in Folkestone, daar kies je de A20 richting Dover (www.eurotunnel.com). Vooraf reserveren kost een pak minder. Goedkoop: de ferry vanuit Calais of Duinkerke brengt je in 1 ½ uur naar Dover, met P&O Ferries of DSDS Seaways (Calais), met Norfolkline (Dunquerque). Overzicht van alle overvaarten op: www.aferry.com

BESTE PERIODE: Vanaf april, maar in mei staan de tuinen in bloei.

FIETSROUTES:

www.sustrans.co.uk
INFO: www.visitkent.co.uk
www.whitecliffscountry.org.uk
www.canterbury.co.uk
www.seewhitstable.com
www.kent.gov.uk/explorekent



Walmer Castle in Deal is een van de kastelen op je weg. ImageGlobe